

Opstillingsgrundlag for Rinnie Ilsøe

Klima og grøn omstilling:

I Danmark kan vi gøre det meget bedre!

Det skal være attraktivt at leve og vælge klimarigtigt. Som det er nu, er det eksempelvis ikke uden udfordringer at få tilladelse til at bygge et Tinyhouse. Det er nødvendigt at det gøres meget simplet at bygge og leve i tinyhouses, eller små bofællesskaber, hvor bæredygtighed og nærvær er i centrum.

Endvidere er der også alt for mange, som bukker under for stress. Der kan være flere faktorer der spiller ind, men ny forskning indikerer at en daglig gåtur i naturen på 20 minutter kan mindske stress, og 2 ugentlige timer i ugen kan resultere i bedre helbred og mere kreativ tænkning. Forskningen er baseret på målinger i amygdala før og efter gåture.

Ovennævnte forskning får mig overbevist om at naturen er vigtig af mange grunde, herunder for det generelle stressniveau vi oplever i vores bestræbelser på at nå toppen og få råd til den store villa og den fine bil.

Klima og grøn omstilling er en vigtig dagsorden, hvis der skal være en god verden til vores børn, børnebørn og oldebørn. Det er vigtigt at man som individ er bevidst om, hvilket klimaaftryk man sætter, hvad man kan gøre for at mindske det og hvor vigtig hver enkelt persons små ændringer i livsstilen kan være i et globalt perspektiv. Derfor er det også et punkt der skal fokuseres på helt fra børnene starter i institution. I alderen 1-5 år, kan man starte med fokus på skrald i naturen og på turen op igennem uddannelsessystemet kan man udvide til klima, biodiversitet og grøn omstilling. Det skal ganske enkelt falde vores børn naturligt at passe på vores klode.

Socialt:

Jeg har i flere år arbejdet som pædagog i både normal og specialområdet. Inden for begge områder har jeg oplevet at stå med følelsen af afmagt, og følelsen af at svigte både børn og forældre i situationer hvor de havde mest brug for mig. Normeringer og administrativt arbejde fik til sidst presset mig ud over kanten, og jeg forlod det pædagogiske felt tilbage i 2021.

Jeg har nu valgt at stille op som kandidat for Alternativet, da jeg ikke kan acceptere at forholdene har presset mig ud af det felt jeg brænder for. Jeg kan ikke acceptere at forholdene presser nogen ud fra det felt de brænder for, og allermindst kan jeg acceptere at vores børn, unge, ældre og udsatte betaler prisen.

Vores børn bliver betragtet som små ressourcer der skal klargøres til arbejdsmarkedet, så de hurtigst muligt og gerne så længe som muligt, kan komme ud og tjene samfundet. De skal presses igennem uddannelsessystemet og komme ud med gode karakterer. Undervejs bliver de målt, vejet og analyseret, for at vi kan være sikre på at de nu også udvikler sig rigtigt og ikke mindst hurtigt nok, med henblik på at blive gode borgere der passer i kasserne.

Det er ikke fair over for hverken børnene, forældrene eller pædagogerne. Børnene får ikke mulighed for at udvikle sig som et individ - en god karakter og en positiv og afbalanceret version

af sig selv, før de bliver presset ud i at skulle måles og præstere. De får ikke lov til bare at være børn i al deres uskyld og nysgerrighed og ikke mindst i al deres forskellighed.

Hvis man piller en stor del af det skriftlige fra og har tillid til at vores veluddannede pædagoger godt selv kan se og hjælpe de børn der har behov for ekstra støtte, - ja ganske enkelt lader pædagogerne gøre det, de er bedst til, nemlig at arbejde med børnene og hjælpe dem til at finde deres identitet, hjælpe dem til at blive stolte af den de er og dermed udvikle et sundt selvværd, så vil børnene have en helt anden robusthed, når de skal videre i systemet. Det kan også højne arbejdsglæden hos pædagogerne, og oven i købet frigive mere tid til reelt at være sammen med børnene.

Jeg vil endda mene at vi potentielt kunne se langt færre børn og unge med psykiske udfordringer, hvis fokus blev flyttet fra "hvad vil du være" til "hvem er du". Ikke bare i vuggestuen og børnehaven, men hele vejen op igennem uddannelsessystemet.

Ingen tvivl om at de skal tilegne sig faglige færdigheder, men den personlige udvikling skal vægtes langt højere.

Vores børn skal blive til en de selv er stolt af at være. Så skal de nok få lært det de skal, for at få en uddannelse som passer til dem.

Udviklingen af et helstøbt, dannet individ med sundt selvværd og mod på livet er essentielt, hvis vi ønsker en lysere fremtid, hvor færre bliver afhængig af psykiatrien og flere har overskud til at tage et fælles ansvar for sig selv, hinanden og klimaet.

Vi har både brug for folk der passer i kasserne, og for folk der ikke gør. De, der sprænger normerne, flytter vores grænser og få os til at spørge os selv om vi er på rette vej, eller om vi skal sadle om og følge en anden vej.

Mange politikere har erhvervet sig en valgsejr på LØFTER.

Ingen har vundet noget, før vores BØRN, UNGE, ÆLDRE og UDSATTE får BEDRE FORHOLD!