

Jan Schumann

Opstillingsgrundlag til Folketinget 22/23

Prolog:

Medlem af Alternativet siden september 2021, hvor jeg forlod SF bl.a. på grund af sagerne om Lynetteholmen og Amager Fælled.

Jeg er fejlfinder og forandringsagent . Med mig på holdet har Alternativet en person , som kigger på muligheder i stedet for begrænsninger. Samtidigt er jeg et levende bevis på , at "friværdisocialister" og "småkapitalister" også kan se ud over egen næsetip.

Politik

Alternativet skal gå forrest med at promovere kreative idéer , som kan forbedre levevilkårene for ALLE levende væsner. Transformation er bedre end vækst. Mængden af energi er konstant; men, hvis for meget energi bliver frigivet på for kort tid, så laver vi et globalt burn-out. Det venter måske lige om hjørnet.

Menneskeheden er ved at dele sig i 2 fraktioner : 1) Dem som tror på , at vi kan klare ærterne med et teknologisk fix og fortsat vækst. 2) De bekymrede, som holder lidt igen, og som frygter at verden er ved gå under.

Jeg ser kun en vej ! Den hedder sparsommelighed, omtanke, rationering, hastighedsbegrænsning, nye transportformer, færre varer på hylderne, mindre kød, færre charterrejser (i min barndom bestod ferien af en tur på landet) , slut med frit valg på alle hylder , mindre bling-bling, mere fornuft, mere muskelkraft, mindre plast, mere træ , lokal produktion, mindre luksus & mere livsglæde.

Især 5 områder har min bevågenhed:

- 1) Arbejdsmarked. Nedsættelse af arbejdstiden og kortere vej til arbejdet.
- 2) Miljø. Stop forureningen og ryd op i generationsforureningerne.
- 3) Lokalpolitik. Styrkelse af det nære samfund.
- 4) Jura. Bedre beskyttelse af de svage og ja tak til en forvaltningsdomstol !
- 5) Boligpolitik. Billige boliger og beskatning af gevinst ved boligsalg.

ad 1) I 50'erne kunne en familie overleve på indtægten fra 1 person. Den samlede arbejdstid ude af huset var 47 timer (1 person). Der var tid til nærvær og omsorg i hjemmet. Siden da er den materielle velstand blevet øget; men det er på bekostning af miljø og medmenneskelighed. Nu om stunder ligger den samlede arbejdstid i en almindelig familie på over 70 timer (2 personer).

Folk kører (alt for) langt for at komme til og fra arbejdet . Konsekvensen kender vi . Stress, utryghed, ensomhed, manglende tid i familien og mindre tid til de ældre... oveni dette en massiv forurening fra transportsektoren.

Nærhedsprincippet er en af mine kæpheste. Kort vej mellem hjem og arbejde. Jeg vil ønske for alle, at de havde deres dagligdag indenfor kort cykelafstand.

ad 2) Vi har overforbrugt af jordens ressourcer. Lad forureneren betale. Dvs. både producenten, men sandelig også forbrugeren, som har levet i overflod uden tanke for den afledte effekt i både ind og udland. I Danmark er der over 15.000

grunde, som er konstateret forurenede. Herudover er der yderligere 15.000 grunde, hvor der er mistanke om forurening. På stribe kan jeg nævne: Grindstedværket, Cheminova, Superfos, Collstrup, Refshaleøen, Soyakagefabrikken, Pyrolyseværket, Stålvalseværket, Prøvestenen, lossepladserne på Amager Fælled og i Valbyparken og mange flere. Nogle steder er forureningen ude af syne; men man kan frygte, hvad konsekvensen bliver på længere sigt, hvis der ikke bliver ryddet op. Der skal findes midler til at afbøde de værste konsekvenser. De opsparede pensionsmidler, som den ældre generation råder over, bør først og fremmest komme miljøet til gode. Det skylder vi de kommende generationer.

ad 3) Nærvarme er bedre end fjernvarme (fint slogan !)

Den aktuelle energisituation har afsløret hvor skrøbeligt vort energiforsyningsnet er. Fjernvarme og havvindmøller er en glimrende idéer på det overordnede plan, og vil kunne sikre en grundforsyning. Men jo kortere afstand der er mellem forbrugssted og produktionssted, jo mindre er tomgangstabet. Lokale energifællesskaber vil kunne medvirke til at aflaste det offentlige el-net og lokal produceret varme og energioptimering vil kunne reducere varmetabet i fjernvarmenettet. ... og så mener jeg i øvrigt at infrastrukturen skal tilbage på det offentlige hænder.. ikke i finurlige aktieselskabskonstruktioner, men med direkte politisk kontrol.

ad 4) Som skolelærer i Avedøre Stationsby, og , inden da, socialpædagog i en narkoinstitution, har jeg tit mødt mennesker på bunden af den sociale rangstige. Min retfærdighedssans og min trang til at hjælpe andre er intakt. Folk på overførselsindkomst, pensionister , handicappede og mange andre lider under et IKKE fungerende system, hvor kassetænkning kommer før medmenneskelighed. Den måde vi behandler mange flygtninge på er en skændsel.

”.. man må ikke skade andre eller sætte livet til
men i øvrigt må man gøre , som man vil ”

(uddrag af Politimester Bastians sang i Folk og røvere i Kardemmeby)

ad 5) ”Fuck friværdien”, Sådan stod der i et forslag til valgplakat.

Jeg er fuldstændig enig. Friværdien har ingen værdi så længe, man bliver boende. Jeg/vi har boet i det samme hus i 40 år. Jeg/vi er på papiret multimillionær, men kan ikke bruge det til noget. Til gengæld skal jeg/vi betale skat af grundværdien og værdi af egen bolig. Det bliver over 50.000,- kr. om året. De penge skal tages ud af vore ret beskedne indkomster. Friværdi har altså ingen værdi for os ... med mindre vi sælger; men vi elsker det sted, hvor vi bor og vil ikke tvinges bort !! Afskaf grundskyld og værdi af egen bolig. Til gengæld skal friværdien naturligvis beskattes den dag man sælger. 25 % af gevinsten ved boligsalg. For dem som ikke ejer egen bolig bør der sættes begrænsning på huslejen. Huslejernes himmelflugt i storbyerne er det rene optrækkeri, som tvinger unge familier til at bosætte sig langt ude på landet. Derfra kan de så pendle ind til arbejdspladsen i storbyen med kørselsfradrag som offentligt finansieret forureningsfremmende foranstaltning,

Flyt virksomhederne ud af byen. Afskaf kørselsfradraget. Lad arbejdsgiveren betale for transporten. Og lad os få levende bykerner tilbage med blandede erhvervslokaler og boliger, som er til at betale.

Kompetencebeskrivelse

Min hustru siger, at jeg kan alt... men det passer ikke helt !

Mine akademiske kompetencer er mest af uformel karakter, bortset fra en lærereksamen med linjefag i idræt og biologi.

Jeg har kørekort til næsten alle kategorier (mangler dog stort hængerkort)

Sammen med min hustru har jeg et lille ejendomsfirma, hvilket giver mig løbende indsigt i vilkårene for mindre virksomheder.

Resourcebeskrivelse

Aktiv, med hænderne godt skruet på.

Det andre ikke kan klare , det klarer jeg !

Kan udtrykke sig klart på skrift og i tale.

Kreativ med mange udtryksformer.

... og som aktiv pensionist er jeg rimelig fleksibel.

Privat

Pensioneret skolelærer. (født 1947). Bosat på Amager. Gift med Lizette med hvem jeg har en hjemmeboende søn på 13 år. Derudover 3 voksne børn fra tidligere ægteskab. Opvokset i Hvidovre. I mine unge dage boede jeg i slumstormer-kollektiv og havde arbejde som svejser og rustbanker på B&W. En kort tid var jeg kassetømmer i Kbh. K (nej, ikke i en bank). Medarbejder med skiftende funktioner i nu hedengangne Klub 47 på Amager. Jeg startede først på lærerseminariet , da jeg var 30 år gammel. Var chauffør i Amager Taxa, mens jeg studerede. Har været lærer i Dragør, Hvidovre, København og Tårnby. Engageret i kultur- og fritidsliv; bl.a. tidligere formand for Sundby Boldklub. Nuværende medlem af Amager Vest Lokaludvalg som repræsentant for Grundejerforeningen Gimle.

OPSTILLINGSGRUNDLAG KIM HJERRILD

Jeg stiller mig hermed til rådighed som folketingskandidat for opstillingsmødet i Københavns storkreds. Jeg melder mig først på banen nu til suppleringsvalget, fordi jeg ikke har mulighed for at føre en fuld og normal valgkamp. Af arbejdsmæssige grunde vil min indsats begrænse sig til det, som kan klares efter arbejdstid og via debatindlæg og opslag. Jeg kommer ikke til at have hverken plakater eller kampagneteam, men håber - hvis jeg bliver valgt - at kunne deltage i kandidatholdets interne taktikmøder mm.

Måske kan min tilstedeværelse på listen give lidt stemmer fra nogle af de målgrupper, som kender mig fra mit engagement i STOP Lynetteholmen, Amager Fælleds Venner og min periode i Borgerrepræsentationen. Jeg overlader det trygt til opstillingsmødet at vurdere om det er relevant at stille op på de betingelser.

Min motivation til at stille op er den samme, som fik mig til at melde mig ind i Alternativet i foråret 2015. For mig er Å vor tids vigtigste lærings- og demokratiprojekt. En bevægelse og et parti som giver håb om, at vi kan nå at redde vores civilisation, fordi vi forstår og favner de klimamæssige, sociale og ressourcemæssige udfordringer, som vores verden står midt i. Klimakrisen, fattigdoms- og flygtningekrisen, energi-, vand- og fødevarerkrise er alle accelererende kriser, der reelt truer menneskers levevilkår og værdighed overalt på kloden. Ikke at gøre noget, er ikke en mulighed for mig, hvis jeg skal kunne se mine børn i øjnene. Alternativets afgørende bidrag er, at vi har indset, at den nuværende politiske og økonomiske kultur er en del af problemet - og at vi har brug for at genskabe den politiske samtale om de store og vigtige spørgsmål, hvis vi skal omstille samfundet med den konsekvens og hastighed, som situationen kræver. Vores fornemste mål er at inspirere mennesker til at blive aktive medborgere, som engagerer sig med al deres viden, erfaring, nysgerrighed og kreativitet i at (med)skabe en bæredygtig og bedre verden.

Når jeg er blevet i Å og har engageret mig mere og mere i partiet under og efter den voldsomme interne turbulens fra 2017 – 2019, skyldes det især to forhold:

- Klimakrisen – og alle de hermed relaterede kriser – er og bliver den altafgørende udfordring og opgave for vores generation. INTET andet parti er i nærheden af Å, når det handler om at forstå og agere på, at vi skal omstille vores samfund hurtigt og konsekvent. Til et samfund i balance med planetens bæreevne og med respekt for alt levende. For vores egen skyld, men først og fremmest for vore børns og kommende generationers skyld.
- At vi har holdt fast i vores idealer om et bedre, mere åbent og inddragende demokrati. Vi, som er tilbage i partiet (og de som siden er kommet til), er mere end nogensinde samlet om samme ambition: At skabe et parti, hvor demokratiets grundværdier – åbenhed, gennemsigtighed, borger / medlemsinddragelse, faglighed, dialog, pluralisme, ansvarlighed og ordentlighed i ledelse - faktisk søges praktiseret og stadig udviklet.

I den (begrænsede) valgkamp efter arbejdstid, som jeg kommer til at føre, vil jeg have fokus på at bekæmpe Lynetteholmen og de andre fossile infrastruktur-projekter, som folketingets flertal stædigt holder fast i. Kattegatforbindelsen, Egholm-forbindelsen, udvidelsen af Amager-motorvejen og Lynetteholmen er dybt forældede beslutninger, som vil udspy mio. tons CO2 alene i anlægsfasen og samtidig lægge beslag på knappe finansielle, naturgivne og samfundsmæssige ressourcer, som vi i stedet bør anvende på grøn omstilling af vores energi- og trafiksystemer og overgangen til cirkulær økonomi. Vi har 5-7 år til at reducere udledningen af CO2 med 70 %, ja faktisk helst med en hel del mere, hvis man læser de seneste vurderinger fra ledende klimaforskere som fx Kathrine Richardson.

Udover mine personlige fokusområder, så favner jeg hele Alternativets stærke politiske program. Vigtigst for mig, ud over miljø og klima, er børn og unge, tilstanden i vores demokrati og et opgør med 50 års neoliberal økonomisk tænkning, som har drevet os ud i offentlig fattigdom og en underfinansieret velfærd, samtidig med at de rigeste, heldigste og mest ressourcestærke bare er blevet rigere og rigere. I fremtiden handler det for mig om at omfordele samfundets ressourcer og investeringer i en bred, fælles mobilisering for et grønt, bæredygtigt samfund, hvor få har for meget og ingen for lidt.

Jeg var bestyrelsesmedlem i Alternativet København 2015 - 2016 og Å-medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra medio 2018 - 2021. Siden 2021 har jeg været partiets eksterne finans- og økonomiordfører.

Jeg fylder 62 år d. 4. september, er gift med Karin og far til fire børn i alderen 15 – 23 år. Til hverdag arbejder jeg med at hjælpe virksomheder med at komme i gang med deres grønne og cirkulære omstilling. Sammen med et team af projektledere og designere udvikler og styrer jeg projekter med hovedvægt på design, mode og møbelbrancherne, som udvikler cirkulære værdikæder med både indenlandske, nordiske og internationale virksomheder og videnspartnere.

--

De bedste hilsner,

Kim Hjerrild

Finans- og økonomiordfører

Lars Corvinus Olesen

lars_olesen300@hotmail.com
www.linkedin.com/in/lcolesen
+45 30 70 48 99

Alternativet København
Nørrebrogade 20
2200, København N
Danmark



København, 21. 08. 2022

Indsendelse af opstillingsgrundlag som folketingskandidat til Københavns Storkreds

En fremtid for os alle

Som kandidat for Alternativet ønsker jeg først og fremmest at arbejde for partiets videre færd i Folketinget. Jeg ser det som et kæmpe tab, hvis Danmark skulle miste et så fantastisk parti med så gode værdier.

Min erhvervs erfaring og uddannelse gør mig i stand til at rådgive kandidatholdet med at stå skarpt i medierne. og giver mig et overblik over hvilke interessenter (borgere, medier, journalister), der er vigtigst at ramme og få aktiveret. Min uddannelse som cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation og tidligere erfaring med kampagne og presse fra hhv. pressebureau, Veganerpartiet og Greenpeace har givet mig erfaring i at navigere i medie billedet, skrive pressemeddelelser, lægge effektive kampagner og skrive debatindlæg. Jeg tænker derfor at kunne bidrage til god erfaring og viden til resten af holdet.

Personligt holder jeg af at træne, bruge tid med mine nære, meditere, se anime og lære mig selv bedre at kende. Jeg bruger også ofte min fritid på at styrke dyrerettighedsbevægelsen og lave aktivisme.

Politisk ønsker jeg at kæmpe for en fremtid, vi kan være bekendt at overlevere til den næste generation samt kæmpe for en hverdag for os alle, der er værd at leve, som er baseret på tillid og tro til vores nærmeste og har fokus på livet frem for velstand og vækst.

Mine kardinalpunkter er klima, miljø, dyrerettigheder, bæredygtighed, erhverv, beskæftigelse, ligestilling og transport. Det er ikke blot vigtigt at leve et godt liv nu og her - det er vigtigt at vi værner om vores fælles fremtid og udvikler os som mennesker og samfundsborgere. Den måde vi tilrettelægger vores økonomi, har direkte betydning for ve og vel og den verden, vi giver videre til vores børn. En 30-timers arbejdsuge vil lette hverdagens pres og mindske jagten på vækst, plantebaseret mad skaber muligheder for at genplante enorme områder med natur og forbedrer livskvalitet for både mennesker og dyr, udvidet og billig, offentlig transport vil lette jagten på individualisme og mindske ressourcspild, borgerløn vil give alle muligheden for at bidrage på deres egen måde og finde formål med livet, jobcentre der motiverer folk vil skabe nye og innovative jobs, ligestilling er hvad der kommer til at skabe en mere retfærdig verden med mindre undertrykkelse og fokus på mindre vækst og en planet og et samfund i balance er stadig en mulighed. Vi er klar til forandring, og det er resten af Danmark også. København skal gå forrest i at vise nye systemer og nye veje at tilgå livet på. **Der er brug for Alternativet i Folketinget!**