

## Jeg hedder Hans Biering Fonsbøl, og jeg stiller op til Folketinget for Alternativet.

Jeg kan ikke lade være med at juble indvendig over, at jeg bor i et land, hvor sådan noget her kan få lov til at finde sted. Det er ikke nogen selvfølge, og det er noget, vi nok i stigende grad kommer til at kæmpe for.

Jeg er 77 år gammel, og jeg glad for at se, at der også er unge under 60, mennesker, der interesserer sig for politik. Det skal nok blive godt, når de får lidt mere livserfaring.

Det, der undrer mig, - og som har fået mig til at stille op til folketinget på trods af, at jeg er gammel -, det er at de fleste af disse unge engagerede politikere i de såkaldt "ansvarlige" partier tænker så utrolig gammeldags. Det er ligesom ikke gået op for dem, at vi står midt i en katastrofe, som fuldstændigt har ændret på de samfundsmæssige og politiske rammevilkår. Hensynet til klima, miljø biodiversitet ressourcforbrug sætter snævre rammer for, hvad der er fornuftigt at gøre, hvis vores børn og børnebørn også skal kunne få gode liv.

Når der så er problemer, så vælger man løsninger, som nogen gange ville have været gangbare for 50 år siden, men som er helt ude i hampen nu. Ikke alene virker de ikke; de bidrager til at forstærke de problemer, de egentlig gerne vil løse.

Lad mig komme med nogle eksempler:

### Transportpolitik:

Problem: Der er for mange biler på vejene, specielt på Vejlefjordbroen og i Vejle i myldretiden.

Gammeldags løsning: En ekstra motorvej op gennem Jylland og gerne også en Kattegatbro. Det koster kassen, både økonomisk, klimamæssigt og miljømæssigt.

**Moderne ALTERNATIV løsning:** Roadpricing, så vi får fordelt trafikken bedre over døgnets timer. Bedre kollektiv trafik og forhold for cyklister. Færre – i stedet for flere – biler på vejene som målsætning. Tungt gods på havet og jernbanerne i stedet for på vejene.

Nej tak til flere broer og motorveje, - JA TAK bedre kollektiv trafik og bedre cykelstier. Lad os få et Kingdom of Cycling her i Vejle, ikke bare på papiret.

**Landbrugs- og fødevarepolitik:**

**Problem:** Det er svært at tjene penge nok ved at være landmand.

**Gammeldags løsning:** Effektivisering, rationalisering, stordrift, industrialisering. Import af billig arbejdskraft fra udlandet. Omfattende statsstøtte. Det koster kassen, både økonomisk, klimamæssigt og miljømæssigt.

**Moderne ALTERNATIV løsning:** Gradvis total omlægning at dansk landbrug til at producere sundere – primært plantebaserede – fødevarer. Med dyrkningsmetoder som IKKE spreder gift i vores miljø og forurener vores drikkevand, som IKKE belaster vores havmiljø med iltsvind, som IKKE skaber enorme sundhedsrisici p.g.a. at der udvikles sygdomme, der ikke kan bekæmpes, som har en acceptabel dyrevelfærd, som bevarer vores muldlag sundt og i stand til at opbevare i stedet for at udlede CO<sub>2</sub>, - og som gør det attraktivt for andre end fattige østeuropæere at arbejde i landbruget.

## Sundhedspolitik.

**Problem:** Der er for mange syge mennesker, både fordi vi lever længere og fordi vi lever fysisk og psykisk usundt. Vi spiser og drikker os til sygdomme. Arbejdslivet giver stress p.g.a. for enten meget eller for lidt arbejde. Børn og unge har dårlige opvækstvilkår og får psykiske problemer.

**Gammeldags løsning:** Effektivitets- og produktionspres på sundheds- og plejepersonalet. Stordrift. Kontrol og stram kvalitets-styring (akkreditering). Behandlingsgarantier i forhold til udvalgte sygdomme. Støtte til konkurrerende privathospitaler og vikarbuerauer. Ansættelse af mere personale (som ikke findes fordi det flygter til jobs med bedre løn- og arbejdsvilkår) Import af udenlandsk arbejdskraft. Det koster kassen, både økonomisk og arbejdsmiljømæssigt.

**Moderne ALTERNATIV løsning:** Forebyggelse frem for behandling af sygdom. Sundere mad, sundere levevis, mindre stress og præstationspres. Et sundhedsvæsen, som hænger sammen på tværs af forvaltninger og sektorer. Professionel frihed og trivsel i arbejdet for sundhedspersonalet, (plus en rimelig løn).

Nej tak til overbelastede sygeplejersker, læger og jordemødre, JA TAK sundhedsmedarbejdere, der trives og fungerer godt på deres arbejde, så de ikke behøver at strejke og flygte fra arbejdet.

Nej tak til mere centralisering i sundhedsvæsenet og JA TAK til helhed og sammenhæng.

Nej tak til traditionel, usund mad generelt og på vore sygehuse, JA TAK til økologisk, plantebaseret kost, der er god for både krop og klima.

Vi lever i en klima-, miljø-krise, som ikke bliver taget alvorligt nok af de etablerede partier. Og vi lever med et arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet, hvor kontrol og fejlfinding prioriteres over medmenneskelig kontakt, tillid og trivsel. Det skal der gøres noget ved.

## Seniorpolitik.

**Problem: Der er for mange ældre mennesker. De bliver for gamle og de skal have hjælp.**

**I Alternativet har vi ingen ældrepolitik.**

**Jeg har også en personlig grund til at ønske mig et bedre fungerende samfund. Jeg arbejder på fuld tid som privatpraktiserende psykolog med sygesikringsoverenskomst med regionen. Det er et godt og meningsfuldt arbejde, men det piner mig, at jeg må sige til mennesker, der henvender sig om akut hjælp at de skal vente i flere måneder, inden jeg kan give dem en tid. Specielt unge mennesker, som har fået stille gratis psykologhjælp i udsigt.**

**Men jeg er godt klar over, at mit arbejde er symptombehandling, og det er desværre nødvendigt. Men den store indsats for børns og unges velfærd og trivsel skal lægges i bedre børnehaver og skoler, bedre støtte til trængte familier og et mindre stressende arbejdsliv for børnenes voksne. Den vigtigste sundhedspolitiske indsats skal lægges i arbejdsliv, børnehaver og skoler, ikke i psykologhjælp og flere psykiatriske sengepladser.**

**Nu kunne man jo så spørge, hvad jeg laver her i politisk arbejde, når jeg kunne bruge al min vågne tid på at forkorte ventetiden for mennesker, der trænger til hjælp.**

**Jeg nøjes ikke med at arbejde som psykolog, for det har jeg gjort i de sidste 40 år. Jeg har – lidt sent – fundet ud af, at jeg ikke frelser verden ved kun at hjælpe mennesker sådan én til én. Der er nogen strukturer og tænkemåder i vores samfund, som gør mennesker syge. For at få lavet om på dem, må man arbejde politisk. Derfor er jeg her.**