

Kompetence CV for Jakob Schmidt

Så skal der sælges! Og det er lige netop hvad jeg har brugt det meste af mit voksenliv på; at sælge. Går vi helt tilbage til start, så er jeg uddannet kontorassistent, men fandt hurtigt lykken i detail. Her kunne jeg få lov at udfolde mig og fandt ud af at jeg manglede lidt et filter.

På den ene side var det en fornøjelse ikke at skulle gemme mig, men bare kunne være ude på gulvet med kunderne. På den anden side kunne der til tider opstå nogle situationer hvor jeg ikke lige helt mærkede efter, om jeg skulle sige eller gøre bestemte ting.

Livet giver en nogle hak i tuden og dem har jeg mange af. Så hvorfor Å, hvorfor mig og hvorfor i alverden det her meget anderledes CV?

At gå ind i politik er ikke noget jeg har taget let på. Det er sket efter modne overvejelser, fordi jeg gennem mange år har set hvordan skiftende regeringer gang på gang har fokuseret på kortsigtede løsninger i forhold til klimakrisen, i forhold til beskæftigelsesområdet og især i forhold til flygtninge og indvanderområdet.

3 områder jeg mener er de vigtigste samfundsopgaver, områder jeg ikke ser der er kommet varige og gode løsninger på endnu.

Når jeg er ude hos en borger, bruger jeg accept og empati som mine bedste redskaber. Ved at være et åbent menneske og en tolerant person, kan jeg bedre sætte mig ind i den persons hverdag. Som uddannet kognitiv mentor og vejlederbruger jeg dagligt disse redskaber for bedre at kunne forstå mennesket bag, men også lære mere om mig selv.

Jeg har selv været gennem jobcenter møllen og kender til de store udfordringer mange borgere møder; derfor er det nemt for mig at være mentaliserende og empatisk. Det vil jeg bruge i mit daglige virke som politiker. Borgeren først.

Jeg har i mit opstillingsgrundlag skrevet om mod, og det er modet der har gjort at jeg er her i dag. En omskiftelig karriere på arbejdsmarkedet, har gjort at jeg endelig tog modet til mig og skiftede detail ud med pleje og omsorg. Dét skifte kom lidt ad vejen, men i 2021 mens jeg var ansat i Smitteopsporingen, lærte jeg om Alternativet gennem en anden ansat, der er blevet en god ven. Her var mit sind allerede åbent for forandringer, jeg var træt og udmattet efter at blive ved med at prøve at gøre

mig gældende i en branche der spytter dig ud i den anden ende, fordi der lige om lidt kommer en ny ind, og jeg havde tabt kræfterne.

Hun fortalte mig om Å og om politikken og jeg kunne mærke at der skete noget indeni. Den der følelse tror jeg at mange ønsker de kunne følge, men når vi ser det politiske barometer op til et valg, er det som om modet mangler.

Så jeg er ikke længere den typiske speedsnakker; jeg er rolig, åben og modtagelig. Det er ikke mig der skal frem; det er politikken. Før var det et spørgsmål om at tjene penge; nu er det et spørgsmål om at tjene folket.

Det er modet der har bragt mig hertil og det er modet til at stille sig op på øretævernes holdeplads, der holder mig her. Jeg står fast på at klima, beskæftigelse og vores generelle negative holdning til de mennesker der kommer hertil for at søge hjælp, skal ændres. Det er bydende nødvendigt at vi alle arbejder sammen mod en bæredygtig fremtid, hvor respekten for individet, accepten af forskellene og hvor mangfoldigheden og tolerancen hersker. Ellers har vi ikke en sund verden at give videre til de kommende generationer.

Tak.