

HVORFOR JEG STILLER OP SOM SPIDSKANDIDAT?

Det næste kommunalvalg i København er et af de vigtigste i Alternativets korte historie. Det kan også blive et af de vigtigste i Københavns historie, fordi det nok bliver første gang Socialdemokratiet mister Overborgmesterposten – men endnu vigtigere: at vi får brudt Lynetteholmsblokken og endelig kan føre en ægte bæredygtig politik i København.



Hele sommeren har jeg tænkt over min og Alternativets fremtid – for vi står et svært sted uden oplagte spidskandidater eller et sikkert valg foran os – og har nu truffet en for mig ret svær og vild beslutning: at jeg stiller mig til rådighed som spidskandidat.

Min mor var en fattig pædagog og alene med mig. Jeg er ikke vokset op med at tænke på mig selv, som en der burde eller kunne gå forrest. Min mor havde ikke et kæmpe selvværd, selvom hun var en knalddygtig pædagog, og den dumme nagende tvivl om man nu er god nok, har det jo med at gå i arv. Det har jeg kunne mærke, mens jeg overvejede beslutningen.

Til gengæld var jeg som knægt f.eks. altid med min mor hos fagforeningen, hvor jeg sad og tegnede mens, hun var til møder der eller i børnehaven – og er på den måde i det hele taget vokset op blandt kvinder, og har lært at man sætter omsorg højt, vægter fællesskabet før én selv og tager ansvar.

Hele den rejse og udvikling, jeg selv har været igennem sammen med Alternativet siden, jeg var med ude i 2014 og samle underskrifter, har været både svær og helt fantastisk – og har for alvor forandret mig – ja, endda forvandlet mig til en ny udgave af den søn, min mor opdragede.

Igennem alle årene har jeg altid knoklet for fællesskabet i partiet; ved at hjælpe på Uffe Elbæks valgkamp i 2015, og i de første år med de nære ting som at arrangere brunch, siden workshops, årsmøder og kandidat træning i hele landet. For jeg meldte mig ind og forpligtede mig på et fællesskab – og hver gang der har været konflikter og kriser, så har mit omkvæd været: “Jeg melder mig mere ind”.

Personligt har jeg haft nogle hårde år, men er kommet stærkere ud af dem – især fordi jeg har haft fællesskabet i Alternativet. Når det ser allermost sort ud, kan vi finde modet ved at række ud til hinanden. Det er den vigtigste erfaring, jeg har gjort i livet.

Derfor tør jeg stille op.

Igen og igen har modet desværre svigtet os i Alternativet, og der er gået ego-rytteri, smålige konflikter og kortsigtet tænkning i den. Det går ikke længere.

Det kræver mod at forandre verden. Endnu mere mod at turde møde det uventede, hvor ikke bare de små forandringer, men en bæredygtig forvandling kan ske. Det mod finder vi kun i fællesskab. Derfor stiller jeg mig til rådighed som spidskandidat – for at tage ansvar for at vi kommer godt igennem næste valg – sammen som fællesskab.

Nu kommer en opstilling af de grunde, jeg især ser til at vælge mig som spidskandidat og til at tage ansvaret for lederskabet.

Lederskab

Det er ofte overset i politik, hvor meget lederskab betyder. I mit liv har jeg arbejdet som iværksætter og leder. Ofte under svære vilkår og med frivillige – som i politik. Især har jeg arbejdet med selv-organiserende ledelse – altså hvordan man undgår top-styring og inddrager folk.

Systemisk forandring

Jeg er født med en system-hjerne. Med en baggrund i både spil-design, film og teater, er jeg trænet i det systemiske. Det er vigtigt, hvis vi ønsker mere end lappeløsninger.

Økonomi

Alternativet er et fattigt parti – og derfor er det svært at 'vinde' valgkampe. Jeg er allerede begyndt at forberede, hvordan vi kan rejse flere penge, end vi plejer – og har fundet et par dygtige folk til det.

Bundlinjerne

Jeg tænker i bundlinjerne. Det sociale, hvor jeg fra egen krop kender til at være fattig og udstødt. Natur og miljø, hvor jeg siden mine ungdomsår har dyrket biologien og fysikken. Den demokratiske, om hvordan vi bæredygtigt forvalter magten. Ja, endda også den økonomiske bundlinje. Det systemiske handler om at få det til at spille bæredygtigt sammen.

Jeg kan sælge vores politik

Med en far, der var sælger (og lærte mig om salg), og især som producent indenfor film og teater, så er jeg vant til at tænke i markedsføring, og hvordan man skaber en fortælling.

Det vigtigste: Jeg lytter

Både fordi jeg i mit liv har ramt bunden, og været helt på røven – så ved jeg dybt i min krop, at vi har brug for hinanden – men især fordi min første dannelse skete i rollespilmiljøet, hvor det handler om det modsatte af at vinde over andre – nemlig at arbejde sammen for at den gode historie opstår

Dem som kender mig, ved at jeg i mange år har knoklet for vores fællesskab. De ved, at jeg ofte bliver kaldt en af partiets værdi-bærere. For vores DNA og vores kultur.

Derfor håber jeg, at du har tillid til, at det bliver mig, der skal repræsentere vores fællesskab. Har du spørgsmål – skriv eller ring og lad os tage en snak.