

Jeg - Jakob Jespersen - stiller op til valg i Politisk Forum som storkredsrepræsentant for Storkreds Sjælland.



Baggrund

Jeg har hele mit voksne liv haft fornøjelsen af at arbejde for en samfundsmæssig omstilling til lighed, bæredygtighed og livlighed. Jeg har arbejdet med udvikling på landet i Zimbabwe og Nepal i over 20 år, især med fokus på bæredygtige smålandbrug og permakultur og med udvikling af kreative og lighedsskabende landsbydemokratiske processer. Jeg tænker på mig selv som rodfæstet verdensborger. I Danmark har jeg været lærer og arbejdet i miljøbevægelsen, hvor jeg bl.a. har udviklet undervisningsmateriale om Økologisk Rygsæk for grundskolen og har blandet mig i debatten om en almindelse for omstilling til bæredygtighed og herunder skrevet en bog om emnet. Jeg har været medlem af Alternativet siden midten af 2014, har siddet i Alternativets Uddannelsesforum i 2015, var med til at starte Næstved kredsen for 4 år siden og har siddet i dens bestyrelse siden da. Jeg har siddet i Politisk Forum i de sidste 1½ år.

Lokalt er jeg aktiv i "Grøn Omstilling – Agenda 21 & klimarådet i Næstved", som jeg har været først næstformand og siden formand for siden 2012. Jeg er aktiv i "Levende Demokrati Næstved", som jeg er medstifter af og har været næstformand for siden 2016. Desuden har jeg i de sidste 2 år kørt forskellige studiekredse for borgere i Næstved og Glumsø om omstillingen til bæredygtighed i samarbejde med Næstved bibliotek.

Jeg bruger en del tid på at holde mig opdateret på, hvad der kommer også internationalt af nye tanker angående den store omstilling til bæredygtighed, lighed og livfuldhed.

Jeg er pensioneret og bor på landet lidt udenfor Næstved på vej mod Sorø, hvor min kone og jeg har 7 tønder land med mose, mark, sø, skov og have, som vi prøver at gøre til et godt sted for planter, dyr og mennesker.

Arbejdet i Politisk Forum

Jeg har som sagt siddet i Politisk Forum i 1½ år og deltaget i stort set alle møder. Jeg tror jeg har gjort min del af arbejdet, men kunne have ønsket mig at vi havde haft mere tid til grundige diskussioner om politik.

Mine overordnede prioriteter for PoFo er:

- At PoFo bliver et organ, som diskuterer politik, strategi og visionerne for den store omstilling til bæredygtighed. PoFo skal i en del af sine diskussioner ligge et niveau over folketingsarbejdet, som jo nødvendigvis må tænke på, hvad der er politisk muligt. Desuden skal vi tænke bredere end blot hvad der kan opnås via lovgivning. Jeg synes vores arbejde indtil nu har været for snævert knyttet til folketingsgruppens behov.
- PoFo skal være proaktiv og tage initiativer til udvikling af nye visioner og politikker og til revision og opdatering af gamle politikker og værdier. Vores partiprogram skal konstant udvikles i takt med at verden ændrer sig, nye ideer opstår og vi selv bliver klogere. Dette bør PoFo være initiativtager til.

Arbejdsform:

- For at kunne opfylde vores funktion er det nødvendigt at PoFo giver tid til møder af meget længere varighed, og at møderne afholdes rundt omkring i landet. Møderne skal struktureres så de giver luft og plads til kreativ tænkning i stedet for overvejende feed-back og information i plenum.
- Det er også nødvendigt at vi gør en indsats for at sikre et langt bedre fremmøde.

Nedenfor tre konkrete ideer, som jeg ønsker at fremme i PoFo, og som måske kan belyse, i hvilken retning jeg tænker:

1. **Bæredygtig velfærdsstat 2.0.** "Velfærdsstaten 2.0" + "Det bedste land for verden" betyder for mig, at vi skal udvikle en velfærdsstat i Danmark, som udspiller sig godt og sikkert indenfor det økologiske råderum. På den måde kan vi vise verden, at det er muligt med gode liv inden for rammerne af en tryk velfærdsstat uden at det koster en hel planet – eller tre. Et sådant bæredygtigt velfærdssamfund ville være et enormt stærkt eksempel for verden. Og godt for vores samvittighed. Desuden ville vi blive meget klogere i processen med at lave det. Jeg synes PoFo skal tage initiativet til at udvikle ideen "Den bæredygtige Velfærdsstat".
2. **Resiliens/Robusthed.** Den politik vi fremmer, skal ikke kun handle om grøn omstilling, medmenneskelighed og lighed, men vi bliver også nødt til at tænke i robusthed og resiliens. Altså - vi skal indrette et samfund, som går forrest med Den Store Omstilling, men som også er super robust over for kriser og sammenbrud. For de kommer. Også under kriser skal vi kunne leve gode liv. Det betyder at vi skal udvikle et dobbeltsyn: fuld fart på omstillingen og samtidig tænke i samfundsmæssig og personlig robusthed over for sammenbrud eller nedtur¹. Det er en mental vanskelig øvelse, fordi optimisme, håb osv. går dårligt i spand med nedtursscenerier, hvad enten det bliver piv eller bang. Men ikke at gøre det, er ganske enkelt uansvarligt. Jeg tror i øvrigt at en stor del af den danske befolkning godt ved, at fremtiden kan blive i det mindste turbulent, og at de vil byde det velkommen, at der er nogen i politik, som tør tale om det og gøre noget ved det. Jeg synes PoFo skal tage initiativet til at vores partiprogram gennemgås og revideres, så det tager højde for at vores samfund ikke blot skal være grønt, menneskeligt og livfuldt, men også være robust/resilient over for turbulens og kaos.
3. **Grønt regnskab for Å.** Mange danske firmaer skal lave grønt regnskab. Vi skal som parti gå forrest, feje for egen dør og lave vores eget grønne regnskab og år for år også lave grønne budgetter – her under CO₂ budgetter - som er lige så ambitiøse i deres nedskæringer, som det videnskaben anbefaler. Vi skal walk the talk som parti.

Jeg tror der er meget mere vi kan tage fat på, hvis vi får lukket den kreative pose op.

Stem ikke på mig

Der er mindst fire gode grunde til ikke at stemme på mig:

- Jeg er ikke særlig god til at følge dag-til-dag udviklingen i dansk politik.
- Jeg er ikke stærk på det sociale, humanistiske og kulturelle felt.

¹ Jeg skal haste med at bedyre at jeg ikke tænker, at vi hver især skal være resiliente overfor kapitalens voksende og evigt skiftende krav til arbejdskraften i en behård global konkurrence

- Jeg er måske lidt for utålmodig med at komme i gang med den grundlæggende omstilling af vores samfund – økonomisk, socialt, materielt og kulturelt.
- Jeg ser ganske vist klima, muldsvind, artstab, plastikforurening og fattigdom som problemer vi skal løse, men samtidig også som symptomer på alvorlige fejl i vores grundlæggende måde at forstå os selv og verden på. Dvs. en fejl i vores kultur – i os. Det er ikke rart at tænke på.

Mvh

Jakob Jespersen