

Hej alle I Alternativister og andet godfolk som læser dette.

På opfordring fra Tenna lægger jeg nu billet ind på at blive medlem af bestyrelsen for Alternativet Aarhus.

Jeg har været med fra starten af, da vi samlede underskrifter til opstillingen i folketinget. Var med til de første møder, hvor alternativets politik blev formet og stemningen summede af forventningsfulde håb om en bedre og mere grøn fremtid for os alle . Nød det fællesskab som pludselig opstod mellem helt almindelige mennesker som ellers følte sig rodløse i dansk politik. Pludseligt fik de og jeg et ståsted igen i kraft af Alternativets politik, eller bevægelse som jeg gerne vil kalde det.

Jeg har ikke været et særligt aktivt medlem de sidste par år, pga af at være havnet i systemet, kontanthjælp m.m .

Jeg måtte bruge alle mine kræfter på at arbejde mig ud af det. Var både ramt at loftet, ydmygelsen og vreden over vores umenneskelig system for dem/ os helt på bunden. Det har taget sin tid men jeg var så heldig at få den rette hjælp, helt ekstraordinært.

Nu er jeg ovenpå igen og endnu mere klar til at tage fat i det jeg brænde for, nemlig at bevægelsen fra folket forplanter sig helt op til de folkevalgte der sidder i toppen.

Jeg tænker at tiden nu er til at tage et seriøst ansvar for bestyrelsesarbejdet i Alternativet Aarhus, noget jeg vil gøre med glæde for jeg mener at den bevægelse Alternativet opstod fra, er der stadigvæk brug for, mere end nogensinde.

Jeg ser at bestyrelsesarbejdet er med til at skabe en platform/rum hvor vi kan mødes og skabe et stærkt fællesskab som trækker i samme retning. Et rum hvor man som helt almindelig mennesker kan få muligheden for at præge bevægelsen i den rigtige retning. Et fællesskab som de folkevalgte kan trække på. Et fællesskab som hele tiden skal minde de folkevalgte om hvorfor de blev valgt og hvor de kommer fra.

Det er nu vi skal sejtrække og bevare troen på at det nytter.

Jeg hedder Trine Vind, 54 år og mor til 3 nu voksne børn. Bosiddende i Viby, Århus i lejlighed, som nok snart bliver skiftede ud med hus på landet hvor jeg vil bo med min søde kæreste.

Jeg glæder mig til at dyrke mine egne kartofler, rødbeder og skvalderkål.

Til dagligt kører jeg de gule bybusser i Århus, det giver brød på bordet, er sjovt, ganske underholdende arbejde, og der er meget at holde styr på når man køre rundt med 18 meter bus i bytrafikken.

Glædes over at Århus kommune, (eller hvem det nu er) har besluttet at busparken skal skiftes ud med elbusser, og jeg skal være med til at starte de første 4 elbusser op til august 2019. Det bliver kanon sjovt og er et håndgribeligt bevis på at den grønne bølge forplanter sig. Jeg har en borgerlig uddannelse som pædagog mennnnn.....det er bare meget sjovere at køre bus

I min sparsomme fritid nyder jeg at lege med ler, forme mærkværdige krukker og finurlige figurer, og satser på at få eget værksted i mit hus på landet, hvor jeg kan udfolde min drøm

om at berige verden med kunstværker og lave min egen lille kunstscole, tiden må vise hvad der sker.

Jeg har de sidste mange år været med i styregruppen for wannardance som er en forening her i Århus der arrangerer dansefester en gang hver måned. En forening der hylder glæden ved dans , at vi løfter i flok og rydder op i flok under devisen "sammen kan vi mere". Et bestyrelsesarbejde på godt og ondt , for samarbejde kan være en svær kunst til tider. Men når det lykkes så løfter tage sig i jubel og vi kan glæde os over at skabe en unik aften med dans og glæde.

Og glæde må der til ellers bliver det squ for trist det hele.

Det var mit valgskriv, håber i har fået et lille indtryk af hvem jeg er og hvad jeg står for. Tenna synes jeg er sej, siger hun.....så det er jeg vist nok, måske. ....

Mvh Trine Vind

