

Hanne Stender Damkjær

Derfor stiller jeg op for Alternativet til byrådet i Skanderborg: jeg brænder for at være med til at passe på det, vi har. Vores jord og alt hvad der lever på den, har brug for, at vi stopper den hæmningsløse udnyttelse af ressourcerne ene og alene for penge.

Det hænger ikke sammen. Jorden er ved at blive ødelagt. Mennesker får stress eller føler sig angst eller ensomme. Mange føler sig pressede til at skulle leve op til bestemte idealer om succes. Samtidig skal man udstråle overskud og for alt i verden ikke blive syg eller miste sit arbejde. Det hele er styret af penge og frygt for at falde ved siden af normerne.

Vi tror, at intet kan ryste os. Min generation (og samtlige født efter krigens afslutning) har stort set kun oplevet materiel fremgang. Vi har ikke på egen krop oplevet krige eller problemer med at få dækket vores basale fornødheder. Når vi hører om, at klimaet snart ikke kan tage mere, og at det er ved at være for sent, så forstår vi det ikke helt. Følelsen af at miste kontrollen over vores livsgrundlag er så langt langt væk fra os, at det bliver noget abstrakt og derfor meget svært at forholde sig til.

Men vi kan ikke fortsætte med at gøre pengene til Gud. Vi må rette **fokus på livet**.

Hermed mener jeg f.eks. livet som naturen giver os; jorden og planterne, dyrene og vejret.

Livet findes også mellem mennesker, når vi åbner os for hinanden og mødes til samtale og fælles projekter. Så ser vi, at **der er meget mere som binder os sammen, end der er som skiller os ad**.

Jeg tænker også på det liv, der mærkes, når vi sammen finder frem til smukke ting at dele med hinanden. Det kan være musik og sang, kunst, en blomst eller en smuk himmel. Det kan være fotos der fortæller en historie, eller det kan være romanen der fængsler os. Det kan også være når mennesker bruger deres kreativitet til at skabe nyt.

Det kan være så meget. Det gode ved det er, at det kan findes alle steder, når vi tør lede efter det og genkender det.

Livet er også at rejse sig, og gøre noget aktivt for at forvalte den gave vi har fået.

Jeg ser livet, som en gave man dagligt skal pakke ud. Vælger man at åbne gaven, findes der altid muligheder for at påvirke verden og fremtiden i en levedygtig retning. Denne mulighed har alle mennesker. Alle kan vi gøre en positiv forskel for andre, **alle er vi vigtige**.

Vi skal værne om og videreudvikle vores **demokrati**.

Vi skal tænke over og tale om synet på andre mennesker. Hvad giver et menneske værdi? Dette er et vigtigt spørgsmål, som jeg gerne så, der var mere debat om og fokus på.

Jeg er ny i politik og meldte mig ind i mit første politiske parti for ca. et år siden. Valget faldt på Alternativet, fordi jeg her fandt min plads. Vi vil gerne et samfund med højt til loftet og en bred horisont. Det arbejder vi på, og jeg er stolt af at være en del af denne bevægelse.

Jeg ønsker, at udgangspunktet for mit politiske arbejde skal være **respekt** for alle mennesker som lige værdifulde, samt at **se efter mulighederne** når det gælder om at sætte levedygtige spor ind i fremtiden.

Hvis jeg bliver valgt til kandidat og senere til byrådet, så vil jeg, både i valgkamps-perioden og derefter arbejde sammen med mine med-kandidater som et team. Jeg vil også arbejde tæt sammen med bestyrelsen og medlemmerne, da det jo er et fælles projekt, vi brænder for.

Frem for at lukke håbløsheden ind når den banker på min dør, så vil jeg bede den om at gå sin vej. I stedet vil jeg invitere håbfuldheden indenfor. Det er et selvopfundet ord, der beskriver den tilgang, jeg ønsker at have til nutidens og fremtidens udfordringer.

Mange hilsner fra Hanne.