

Kære politikere i Varde byråd

Alternativet i Varde Kommune afgiver hermed høringsvar på baggrund af de fremlagte oplæg på den fremtidige struktur for skoler, daginstitutioner mv.

Høringsvaret omhandler alle tre forslag, da der trods forskelle i indhold, ikke er forskel af betydning for os. Vi mener, at alle tre forslag har mere fokus på centralisering og nedskæringer end på det kvalitetsløft, der blev lagt op til, da processen startede.

Vi bemærker, at besparelser findes ved stordriftsfordele. Dette er vi meget skeptiske overfor, da vi mener der i forvejen er rigeligt med topstyring i vores skoler og daginstitutioner. Skoler og daginstitutioner bør, efter vores mening, have væsentligt større selvstyre og nærledelse end de har i dag.

Vi ønsker skoler og daginstitutioner med rod i deres respektive lokale samfund, hvor de påtager sig et socialt ansvar, der rækker ud over skolens/daginstitutionens børn og forældre. Et socialt ansvar, der også vil medføre et bedre kendskab til forskellighederne blandt alle, der er i berøring med skolen/institutionen, og dermed en større rummelighed i forhold til specialbørn, nydanskere, socialt belastede og hvad vi ellers anvender af betegnelser for "anderledes".

Vi ønsker nærledelse, der får og tager ansvar i forhold til styringen og driften af den lokale skole og daginstitution, i forhold til samfundet. En nærledelse der skaber tillid og fællesskab, og som understøtter demokratiske processer.

Vi ønsker skoler og daginstitutioner, der skaber tilknytning, så afstanden mellem skolen/institutionen til borgerne og især forældrene bliver kortere. Forældre skal ligesom børnene være trygge i skolen/institutionen for at kunne deltage og engagere sig.

Desuden mener vi, at selvstyre og nærledelse skaber den bedste arbejdsplads for ledelse og medarbejdere og giver den mest optimale drift samt den bedste trivsel.

Fra starten blev der lagt op til, at strukturændringerne skulle medføre et kvalitetsløft, derfor er vi ærgerlige over, at forslagene, efter vores vurdering, medfører en markant forringelse af kvaliteten. Når vi i Alternativet tænker kvalitet i skoler og daginstitutioner, har vi fokus på læring og dannelse af hele mennesker. Vores fokus er ikke kun på den faglige udvikling, men i lige så høj grad på den personlige udvikling og den sociale udvikling, da vi mener, der skal være balance for at få velfungerende voksne samfundsborgere ud i den anden ende. Alle tre forslag lægger op til mange

skift i børnenes liv og hverdag. Skift, der betyder at de skal forholde sig til mange forskellige grupperinger og fællesskaber - ikke bare i skolelivet, men også i hverdagen. Vi mener, at disse skift og ændringer vil påvirke børnene, og begrænse/forsinke rigtig mange i deres personlige og sociale udvikling, men også den faglige udvikling vil blive påvirket.

Børn har behov for en høj grad af tryghed, for at udvikle sig i en positiv retning. De har brug for stabilitet og forudsigelighed i deres hverdag og en genkendelighed, der bedst opnås ved opvækst, undervisning og fritidsliv i et nærmiljø, som de kender, sammen med mennesker (voksne og børn) som de kender.

Derudover vil vi stille spørgsmålstejn ved holdbarheden af de fremlagte forslag. De er tilsyneladende alle tre baseret på, at børnetallet fremadrettet ikke påvirkes af gennemførslen. Vi vil i den sammenhæng henvise til en rapport fra SDU, der har analyseret situationen i Tønder Kommune, efter at de i 2011 lukkede 8 skoler. I rapporten konkluderes at skolelukningerne har haft negativ betydning for den befolkningsmæssige udvikling.

Rapporten er tilgængelig på denne side:

<http://www.sdu.dk>

"56/2016

Skolelukninger på landet - En undersøgelse af skolelukningsforløb i Tønder Kommune 2010-11, samt lukningernes konsekvenser for de berørte lokalsamfund

Af Gunnar Lind Haase Svendsen og Jens Fyhn Lykke Sørensen"

Vores opfattelse er, at Varde Kommune – herunder især de små samfund, som kommunen i andre sammenhænge ønsker at udvikle - bliver markant mindre attraktiv for børnefamilier og unge med planer om stiftelse af familie, så børnetallet fremover vil falde meget mere, end der er kalkuleret med, og dermed vil endnu en strukturændring snart blive nødvendig. Det er en uheldig kurs at vælge, og vi vil opfordre byrådet til at stoppe op og skifte retning.

Alternativet ønsker at styrke udviklingen af de små lokalsamfund frem for at sikre afviklingen af dem. Varde Kommune skal være et attraktivt alternativ til livet i de større byer, og en central del af dette, er at tilbyde nærhed og tryghed i lokalmiljøerne tæt på naturen og det åbne land.

Måske kan vi i Varde Kommune lære noget af Jammerbugt Kommune, hvor Kommunen har indgået forpligtende samarbejde med lokalsamfundene. Deres aftale med borgerne går blandt

andet på udviklingsplaner, hvor borgerne forpligter sig til engagement, hvilket vi jo allerede har i mange af landsbyerne i Varde Kommune.

Mere om Jammerbugt Kommunes projekt, kan findes på denne hjemmeside:

<https://livibyogskole.jammerbugt.dk/liv-i-by-og-skole/>

Derudover henvises til borgmester Mogens Gade (V), der ifølge egen udtalelse er ”borgmester for den ultimative landdistriktskommune”

Alternativet vil derfor gerne opfordre byrådet til at udsætte beslutningen og i stedet igangsætte en proces til udarbejdelse af en mere bæredygtig plan. En plan, der er væsentlig mere nytænkende og progressiv. En plan, der inddrager og opbygger lokalsamfundene i stedet for at nedbryde dem. En plan, der fremmer helheden i børns liv i stedet for at skabe splittelse, samt en plan der giver bedre sammenhæng i alle kommunens borgeres liv og hverdag.

Grønne hilsner fra Alternativet i Varde Kommune

Varde d. 8. januar 2017



v/ Forperson - Tina Blaabjerg Poulsen

ALTERNATIVET
Varde kommune