

Bæredygtighed - dig og din politiker

Lad os invitere til en hyggelig eftermiddag med gløgg og æbleskiver i selskab med to spændende personer 😊



Både Nadja og Theresa taler om hvad der skal til for at håndtere omstillingen til bæredygtighed.

At skabe forandring kræver noget af os alle, - også af vores politikere. Vi må alle i fællesskab tage hånd om omstillingen.

Vi skal vel ikke blot være statister, hverken i eller udenfor arbejdsmarkedet?

Er demokratiets veje blevet for snørklede?

Kan vi overhovedet finde energien til omstillingen i en stadig mere stressende verden? - og behøver verden være så stressende at være i?

I den efterfølgende debat vil vi også gerne lytte til dine tanker om de udfordringer vi står overfor.

Intro til Nadja U Prætorius' oplæg:

Transformationen starter med os selv

Ønsket om at deltage i den nødvendige transformation i omstillingen til bæredygtighed på alle niveauer i samfundet er helt centralt for Alternativet.

Nadja vil i sit oplæg begrunde nødvendigheden af et opgør med konkurrencesamfundets sygeliggørende dehumanisering, umyndiggørelse og påtvungne individualisme.

Dernæst rettes der fokus på bevidstgørelsen og virkeliggørelsen af en etik og et menneskesyn, der er forudsætningen for at vi ikke blot kan skabe en samfundsmæssig transformation, men at vi selv og de fællesskaber, vi danner, bliver eksempler på transformationen.

Det forudsætter, at vi hver især og sammen bidrager til at udvikle en kultur skabt af modet til at nære gensidig tillid, værdsættelse af forskellighed og omsorg for følelsen af samhørighed.

Intro til Theresa Scavenius' oplæg.

Hvordan undgår vi klimastress og julestress?

Theresa vil fortælle om, hvordan vi skal se hverdagens problemer og udfordringer i et større perspektiv.

I stedet for at den enkelte borger skal løfte den moralske byrde for årtiers politiske svigt, skal vi løfte blikket og kigge derhen hvor vi har nogle ressourcer, midler og kapacitet til rent faktisk at rykke langt på den store klimapolitiske klinge. Og det er blandt andet hos politikerne på Christianborg.

Theresa sætter derfor klimastress og julestress ind i en demokratikontekst, hvor udfordringen i dag er, at vi ikke har tid til demokratiet. Vi har ikke tid til at engagere os politisk. Det betyder, at det Christiansborg er blevet en fjern elite, som har glemt, at de er til for at skabe et godt samfund for danskerne.

Theresa vil afslutningsvis pege på de steder, hvor hun ser vi kan undgå klimastress og julestress. Og opskriften er meget simpel. Lav fx juleklip med dine børn i stedet for at bruge tiden på at købe julegaver.

Bedste hilsner og på gensyn

Bestyrelsen Halsnæs Lokalforening