

Opstillingsgrundlag - Louise Ursell-Smith Kandidat for Å til RV '17 i Nordjylland

Den 13. august 2017

Jeg hedder Louise Ursell-Smith og er trods det fremmedklingende efternavn en nordjyde, der en gang giftede mig med en englænder, fik to børn og blev skilt.

Jeg er opvokset syd for fjorden på en lille gård 9 km fra Løgstør. Nu bor jeg nord for fjorden på et endnu mindre landsted 8 km fra Fjerritslev ved Svinkløv og Slettestrand.



Min baggrund er på papiret konventionel og lugter en smule af gylle. Jeg hjalp en gang min far i stalden, har pløjet med en Fendt automatiseret traktor med 5 furet vendepløj med jordpækker. Jeg malket en araberhoppe. Af nød skal det siges.

Jeg er uddannet luftfragtspejter i Aalborg Lufthavn og har arbejdet som spejter i Heathrow Lufthavn. Det er herrens mange år siden.

Siden er der kommet en stribe af eksamensbeviser til og erhvervserfaring diverse steder fra. Jeg har en master i "International Marketing" fra et engelsk universitet og er kandidat i politik og administration fra Aalborg Universitet (2010), hvor jeg skrev speciale om social innovation. Senest har jeg fået et certifikat i permakultur.

Typisk beskæftiger jeg mig med menneskearbejde, hvor det handler om projektledelse og udvikling på organisatorisk plan med mange interessenter. I Midtjylland har jeg fx. arbejdet som projektleder med at fremme det rummelige arbejdsmarked på virksomhederne sammen med kommuner, organisationer og andre interessenter. Vi lavede workshops, foredrag, udviklingsprojekter og havde et strategisk samarbejde med pressen om de gode historier.

Jeg skal dog ikke beskæftiges i den boldgade igen. Efter en tur i troperne i december 2010 blev jeg alvorlig syg af en infektion og kom selv i køen for syge og sygemeldte og har altså mærket på egen krop, hvordan rummeligheden eller manglen på samme er på arbejdsmarkedet - og i systemerne.

Pt har jeg et lille job på en skole som projektleder og et andet job som fundraiser. Det harmonerer fint med mit politiske engagement og permakultur. Jeg er også med i en tværpolitisk borgerlønsbevægelse i Nordjylland og Folkeuniversitetet i Hanherred.

Jeg har været med i Å siden før valget og har været en tur omkring bestyrelsesarbejdet i storkredsen ad et par omgange og var med til at løbe lokalforeningen i Jammerbugt Kommune i gang.

Sammen med Gustav Sieg har jeg fra starten deltaget som koordinator i det Nationale Samtænkende Udvalg for Sundhed og Psykiatri i Å. Vi arbejder pt på at lande Alternativets politik vedrørende Sundhed og Psykiatri.

Min passion er involverende politikudvikling og alternativ sundhed, hvis der er noget, der hedder det. Jeg er optaget af mad som medicin, urter, naturen som spisekammer og terapirum og naturligvis permakultur, som udover at byde på bæredygtige løsninger til, hvordan vi kan indrette os i livet, også betyder sundhed på mange andre områder.

Med min baggrund i både det kommercielle og politisk / administrative forstår jeg meget af, hvad der foregår på sundhedsområdet. Jeg er også skeptisk i forhold til meget af det, der sker.

Så hvorfor stiller jeg op til Regionrådsvalget 2017 i Nordjylland? Det gør jeg ikke fordi, det er der, jeg allerhelst vil bruge min tid, eller fordi jeg synes, det er attraktivt at være politiker. Jeg gør det af samme grund som jeg har for at engagere mig i Alternativet og politisk i det hele taget. Jeg føler et ansvar og en forpligtelse. Jeg kan ikke bare brokke mig - uden også at forsøge at gøre noget og bruge den erfaring og ekspertise, der er kommet min vej.

Var det ikke for Alternativet, havde jeg ikke engageret mig i politik. Jeg er ikke sådan en, der klapper af alt, hvad der foregår i Alternativet. Men overordnet set, kan jeg tilslutte mig, hvad der sker. Jeg møder så mange engagerede mennesker alle vegne. Når det slår gnister sker det gerne, fordi det ikke går stærkt nok, på en bestemt måde i en bestemt retning. Det er positivt. Hellere det end at ende i et vadested, hvor der ingen energi og bevægelse er.

Jeg har en kontroversiel profil. Hvis jeg bliver politiker kan jeg forestille mig, at mine holdninger og måde på tingene vil få nogle til at se rødt. Muligvis også i Alternativet. Så er du til det sikre og forudsigelige, så vær sød IKKE at stemme på mig.

Vælger du den sikre vej, så stem IKKE på mig!

Lidt om mine mærkesager:

- Lokale sundhedshuse med både behandlingsfaciliteter og sengepladser, og hvor der også tilbydes komplementær behandling.
- Økologisk mad og drikke på sygehuse og andre behandlingstilbud.
- Gratis tandlægebehandling.
- Når tarmfloraen nedbrydes med antibiotika, skal patienter efter behandling have råd og vejledning i, hvordan den kan opbygges igen, og hvorfor det er vigtigt.
- Mere forskning og flere forsøg i mikrobiomets (tarmfloraens) betydning både for fysisk og psykisk sundhed og for at modvirke multiresistens.

- Screening for kræft skal ske efter henvisning fra egen læge og ikke som et standardiseret tilbud til raske.

Advarsel:

Hver tredje får konstateret kræft i sin levetid. Heraf dør gennemsnitlig halvdelen inden for 5 år. Flere og flere får konstateret kræft. Det har mange årsager. Screening af tilsyneladende raske har ikke mindsket antallet af kræfttilfælde. Der er belæg for, at screening tværtimod kan bidrage til statistikken i negativ retning, fordi immunforsvaret påviseligt selv kommer kræften til livs forudsat, at immunforsvaret har det godt, og vi ikke udsættes for kræftfremkaldende stoffer som fx. tobak, usunde fødevarer og roundup i fødevarerne og foderet til husdyrene. Ca. 80 procent af immunforsvaret har med tarmene at gøre. Derfor er sundheden i tarmene min allervigtigste mærkesag.