

Karin Hansen-Schwartz

Vestergårdvej 8a, 6731 Tjæreborg, 75129581/20478795

Alternativet, Esbjerg

V./ forperson, Steen T F Jensen

Tjæreborg den 22. marts 2017

Opstillingsgrundlag for mit ønske om, at være kandidat for Liste Å til KV 2017

Alternativet giver SÅ god mening – endda så god mening, at det har givet mig fornyet mod og lyst til at deltage i det kommunalpolitiske arbejde igen. Derfor følger her lidt fakta omkring min politiske baggrund og ligeledes lidt om mig som person.

Egentlig var det vel en tilfældighed, at jeg røg ind i politik. Tilfældigt er det dog langt fra, at jeg altid har været optaget og interesseret i det samfund som jeg er en del af. Jeg har altid brugt min stemme, og jeg har altid stemt til venstre for midten.

I starten af tyverne meldte jeg mig ind i Socialdemokratiet (nu "Socialdemokraterne"). Så vidt det har været muligt, så har jeg altid taget min medlemsforpligtelser alvorligt. Jeg har således altid prioriteret generalforsamlingerne, men jeg har alligevel aldrig tænkt, at jeg sådan for alvor skulle indtræde yderligere ved at stille op til kommunalvalg eller andre valg. Ikke før den aften tilbage i 2000, hvor vores spidskandidat ringer til mig, og siger "Vi har brug for dig på listen". Dengang var jeg i gang med en lederuddannelse, formand for DTaF og havde et hav af hold i Esbjerg City Taekwondo Klub. Jeg takkede derfor pænt nej.....i første omgang. Så ringede min bedste ven – og vel også ham, som har stået for en pæn del af min opdragelse, og lige så, præget mit politiske ståsted, og bad mig om at bidrage.....så kunne jeg ikke længere sige nej. Jeg blev valgt med over 1600 personlige stemmer – 4. højeste ud af omkring 130 opstillede kandidater. Det fik mig godt nok til at kampsvede – der måtte jo følge nogle forventninger med.

Jeg søgte indflydelse, men fik det ikke i det omfang som jeg kunne ønske. Det var et tungt system at indtræde i, og spillereglerne kunne jeg slet ikke, så det gav en del personlige knubs! Knubs er jo ikke noget der får en tidligere eliteudøver i fuld kontakt til at løbe af banen, så jeg bed mig langsomt fast. Jeg kommer aldrig til at bryde mig om det politiske spil, men jeg er i dag skarp til at gennemskue det.

Jeg nåede at sidde i tre fulde periode – i alt 12 år. Jeg har siddet i følgende udvalg:

2001-2005: Kultur- og Fritidsudvalget

2005-2009: Børn- og familieudvalget

2009-2013: Sundhed- og omsorgsudvalget + 2. viceborgmester

Derudover har jeg i alle årene varetaget byrådets bestyrelses plads i "Den Ny Opera". Det har virkelig åbnet mine øjne og hjerte for den verden. Jeg kommer stadig til stort set alle deres opsætninger.

I marts 2013 valgte jeg at træde ud af Socialdemokraterne og blive løsgænger. Endelig havde vi fået en rød regering, og så var det bare et stød i hjertet at erfare, at der fortsat blev ført "blå politik". Der var bl.a. de voldsomme og dybt uetiske overenskomstforhandlinger med forskellige personalegrupper – herunder lærerne og kabinepersonalet. Det var så udansk som det kunne være – revolverpolitik af værste skuffe! Dråben der fik mit bæger til at flyde over var dog, at "mine egne" slagtede mig offentligt, i en sag som jeg var ordfører på. Det var valgår, og jeg stod højt på liste A, så jeg burde vel have forventet det, men så dybt ville jeg aldrig nogensinde selv falde, og da slet

ikke, når man repræsenterer den anden side af “enhver er sin egen lykkes smed”. Jeg gjorde det så ordentligt som jeg kunne – altså meldte mig ud af partiet, og fik løsgængerstatus.

I efteråret 2013, gik jeg sammen med to gæve borgere, og dannede lokallisten **Empartiet**. Det gav SÅ meget mening, og jeg er pavestolt over, at vores lille lokalliste, med et partiprogram på 2 a4-sider og med empatien som den politiske grundpille, opnåede flere stemmer end “Det Radikale vestre” og lidt færre end “Liberal Alliance”. Vi opnåede desværre ikke valg. Ganske kort tid efter, opstod “Alternativet”. Alternativets politik passer som fod i hose, til de bagvedliggende tanker og værdier som Empartiet blev skabt på, så vi blev hurtigt enige om at Empartiet ikke længere havde en rolle at spille til kommunalvalget 2017, såfremt Alternativet var klar med en lokalforening. Selv meldte jeg mig ind i **Alternativet** i juni 2015.

Jeg befinder mig SÅ godt med Alternativets værdier:

Mod – Generøsitet – Gennemsigtighed – Ydmyghed – Humor – Empati

Lige som jeg befinder mig som en fisk i vandet med Alternativets 6 debatdogmer:

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper
2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er
3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter
4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl
5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med
6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås

Når Alternativet træder ind på den lokalpolitiske scene til efteråret, så vil jeg arbejde intenst for værdierne, og gøre mig umage med at debatdogmerne efterleves. Det bliver SÅ befriende, at kunne sidde i en paneldebat og her med god samvittighed og grønt hjerte kunne sige ”det kan jeg ikke lige svare på”! Iiih hvor jeg glæder mig!

Mærkesager

Jeg har aldrig været særlig gode venner med ”Mærkesager”. Jeg finder at de spænder ben for en sammenhængende politik, hvor bæredygtighed og social ansvarlighed(empati) bør være nøgleordene. Som Alternativet udtrykker det på landsplan ”At Danmark skal være det bedste sted for verdenen”, så kunne vi overordnet sige at ”Esbjerg Kommune skal være det bedste sted for Danmark”. Det er her der tænkes i helheder, synergi og bæredygtighed og vi har brug for alle! Det er meningsløst, at mennesker ikke kan få lov at bidrage med det de kan!

Lidt om mig

Sikke et vildt, udfordrende, meningsfuldt og lækkert liv jeg har haft og stadig har – jeg er super taknemmelig!

Jeg har i dag et liv, som giver mening – fra jeg står op om morgenen, til jeg går i seng om aftenen.

Jeg er sindssyg glad for alt det min rygsæk er fyldt med og alle de livserfaringer jeg har med mig. Den rygsæk vil jeg altså gerne dele, og helst på så mange områder som muligt – og med så mange farver som muligt. Intet her i livet er udelukkende sort eller hvidt.

Min rygsæk har givet et stærkt fundament at stå på.

Jeg er født og opvokset i Esbjerg. Hjemmefødt i 1967, som et af de første børn på Præstebakken, i en pæn stor søskendeflok på 5.

I dag bor jeg på 13. år i Tjæreborg. Et super dejligt lokalsamfund, hvor vi bare trives. Når vi først er hjemme fra arbejde og skole, så er alt indenfor rækkevidde. Hallerne fylder en del af vores fritid. Drengene går til spring og jeg underviser et par gange i den lokale gymnastikforening – ligesom jeg også har sæde i Lokalrådet og Fritidscenterets bestyrelse. En stor del af mit liv har jo selv brugt i det

frivillige foreningsliv, hvor det forpligtende fællesskab er et vigtigt fundament – altså at man bidrager til fællesskabet. Så selvfølgelig skal jeg bidrage i det lokalsamfund, som betyder så meget for mine drenge. Det er også sådan jeg forsøger at opdrage min egne børn!

Mine børn har jeg flyttet fra den lokale skole til en friskole i Bramming. Det har jeg ikke fortrudt et sekund, selvom jeg for år tilbage aldrig nogensinde havde sat penge på, at det ville overgå mig. Men med nogle ganske forfærdelige og uetiske overenskomstforhandlinger med flere personalegrupper i 2013, en efterfølgende skolereform og en ny kommunal skolestruktur, så var nok altså nok for mig som mor! Mine børn trivedes ganske enkelt ikke, og så måtte jeg både reagere og handle. Jeg er super tilfreds med den nye skole. Der er ganske vist færre timer på skemaet, men kvantitet er aldrig noget jeg er gået synderligt op i! Man kan alligevel ikke lære noget som helst, når man sidder klemt fast i en kontekst som man mistrives i – BUM!

Jeg forsøger hver dag at være i god kontakt med mig selv, og i øvrigt at motionere tilstrækkeligt. Jeg har i efterhånden mange år haft en daglig praksis, hvor jeg mediterer. Det var en pæn hård kamp at nå dertil, men i dag vil jeg ikke være det foruden. Jeg kan varmt anbefale det! Specielt i denne tid, hvor vi har nok i os selv og hvor empati efterhånden er noget vi skal slå op i en fremmedordbog. Kan man mærke sig selv og er i god kontakt med sig selv så er det, alt andet lige, også meget lettere at forstå og mærke, at der altså også er andre i denne verden end “mig selv”. Derudover så er det stærkt overset, at vi nærmest har ubegrænset mulighed for at vækste indad, hvorimod vi kører på kassekreditten(tilfører kloden mindre end vi tager) når det gælder simpel ydre vækst!! Dertil kommer at den indre vækst nærmest er CO2 neutralt!!

Klare facts (inden jeg får trættet dig for voldsomt)

- Født august 1967
- Født og opvokset i Esbjerg Ø
- Bosiddende i Tjæreborg – tæt på vand og skov.
- Mor til 2 raske drenge på 9 og 12 år
- Udannet folkeskolelærer med idræt og biologi som linjefag.
- Idrættens Lederakademi via Handels Højskolens efteruddannelsescenter i Kbh
- Uddannet prof. coach hos Axept
- På 25. år tilknyttet Danmarks Idrætsforbunds underviserstab
- Ansat hos SSP forebyggelse i Esbjerg, i “Aktiv Fritid”. (stærkt socialt udsatte børn og unge)
- Har i størstedelen af mit liv (38. År)været aktiv i den koreanske kampkunst Taekwondo. Har vundet OL-sølv, EM guld og bl.a. 25 danske mesterskaber. Modtager af Esbjerg Idrætspris 1995, modtager af Danmarks Idræts-Forbunds kvindeidrætspris, modtager af Gunnar Nu, prisen, Æresmedlem af Esbjerg City Taekwondo Klub 2013, Årets leder i Dansk Taekwondo Forbund 2004.
- Er pt medlem af Sneum-Tjæreborg lokalråd, bestyrelsesmedlem i Esbjerg ungdomsskole, instruktør i Tjæreborg Gymnastikforening og bestyrelsesmedlem i Tjæreborg Fritidscenter.
- Bidraget med indhold til fire bøger:
 - “Så tæt på, men dog så langt fra”. En bog til pårørende til mennesker med spiseforstyrrelser. Af Anne Kristine Heide.
 - “Det handler “ikke” om mad”. Af Per Straarup Søndergaard
 - “Alle har en historie”. Af Esbjerg Karate Klubs morgenhold – “karatefamilien”.
 - Underdanmarks Jægersoldater. Af Lisbeth Zornig, Lotus Turell, Michael Rauno Lindholm.

Med disse mange ord stiller jeg mig til rådighed som kandidat for Alternativet ved kommunalvalget 2017. Jeg håber I kan bruge mig.

Kh Karin